

# Calvinistisch-Gereformeerd Blad

Blad ter bespreking van de Calvinistisch-Gereformeerde leer, van de nieuwe bijbel, de oude bijbel en de tweede bijbel, en andere boeken en geschriften. Een uitgave van de Calvinistisch-Gereformeerde Kerk in Nederland (CGKN).

## WAT IS CALVINISTISCH-GEREFORMEERD ?

Het wil absoluut niet zeggen dat het Calvijn op de voet volgt. Neen. Calvijn heeft een heleboel goede dingen gebracht, maar ook een heleboel kapot gemaakt, en werd zo een belangrijke sleutelfiguur voor de geschiedenis van Nederland, waar niemand omheen kan.

Een prediker zei eens : ‘Het is makkelijker de duivel uit je lichaam te krijgen dan Calvijn uit je botten.’

Er moet daarom iets met de erfenis van Calvijn gedaan worden. Daar zijn we mee bezig geweest. Het moet een kwartslag draaien en er moet een nieuwe betekenis komen in het werk van Calvijn. Hij was te belangrijk en berucht. Calvinistisch-Gereformeerd betekent dus het neo-calvinistische geloofsgoed wat in een ruimere context is geplaatst, dieper vertaald is geworden, met een diepere exegese van het werk van Calvijn, zodat er een nieuw zicht op Calvijn ontstaat, wat vandaag de dag wel nodig is, want er zijn een heleboel misverstanden in het calvinisme. Kortom er moet een nieuwe reformatie komen in het werk en de leer van Calvijn voor Nederland om door deze moeilijke tijden heen te komen.

Calvinistisch-Gereformeerde Kerk in Nederland (CGKN), 2024

## GOD'S VREDE DIE ALLES TE BOVEN GAAT

*Door zijn verlorenheid kan de mens het rechte pad niet vinden, maar door met*

*God vervuld te zijn kan de mens het rechte pad vinden en bewandelen. Dit moet van twee kanten komen. De mens is niet aan zijn lot overgelaten, maar moet zich zeker laten vormen. De mens moet over het smalle, lange pad gaan door de enge poort, door berouw en bekering. De mens moet zo zelf ook het smalle pad en de enge poort zijn. Predik de waarheid zoals die is, niet om bewonderd te worden. Wijs op de ware weg, en wees zelf ook de ware weg. Beoefen zelf datgene wat je predikt. Er is geen kennis zonder ijver (Zeeën 1:17, 2:21).*

*Inzetting 40, de Nieuwe Bijbel Catechismus*

*Want er zal een tijd komen waarin de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun oor verwend is, halen ze vanwege hun eigen wellust hun eigen leraren bijeen die hen naar de mond spreken.*

*2 Timotheus 4:3*

Het is alweer zondag eind januari. De tijd gaat snel. Wees ook snel in het terugkeren tot de Heere. Laat je niet meesleuren met de zonde. Moeder God belooft wedergeboorte in haar baarmoeder, en dat is in de natuur, niet in de kunstmatigheid die je om je heen ziet, want dat is wat mensen ervan gemaakt hebben, voor hun eigen agenda, en ze doen dit om bewonderd te worden, en om zo macht uit te oefenen. De mensen hebben hun eigen verkiezingssystemen, maar niemand kan God met succes bedriegen.

Er is een smal pad, dat lang is, voor de welwillenden, en de natuurvrouw is een beeld van dit pad en de enge poort. De

ingang is nauw, en hierin moet de mens aan zichzelf sterven, zijn eigen wensen, zijn eigen theologieën en ideologieën, en zo komt de mens tot het vergetene en het verlatene, net zoals Ishmael, als de mens de kudde mentaliteit achter zich laat om het verloren schaap te zoeken, de verloren hemelse wijsheid. Het is ook een beeld van je innerlijke kind, en kinderen zijn nog zo onbevangen en onbezoedeld. Het kan een sleutel zijn voor je groei. Je hebt die missing links nodig, en moet ernaar op zoek gaan, zodat je ketting compleet is. Het is niet voor de beste stuurder die aan wal staan.

Durf je dat pad te gaan, de kudde achter je te laten, al dat gemakker van hen die het altijd en immer beter denken te weten, die altijd gelijk willen hebben, ook als ze niet gelijk hebben, en die altijd bewonderd willen worden door de andere kudde dieren, en dat terwijl ze worden gefokt voor de slager ? Smeed de kennis tezamen met je ijver, anders is het een dood instrument. Er zijn missende schakels nodig om hieruit te komen. De kudde zal wel doormekkeren, maar jij weet wel beter. Laat de doden de doden maar begraven. Je hebt hier geen woonplaats, want je weet dat het een slagerij is. De herder die ze volgen is een wolf in schaapskleren. Het is geen herder, maar een huurling.

De kudde zal je terug proberen te roepen, maar doof de stemmen van de wereld. Luister naar je innerlijke stem van God gegeven. God heeft de mensen niet als wezen achter gelaten, maar willen ze luisteren ? Soms moet je wachten om te kunnen horen. Soms moet je eerst door een lange nacht heen

om tot de morgen te komen. Soms moet je eerst heel ver weg gaan in je binnenste, je van alles afsluiten en afzonderen, opdat je God's stem niet verward met de stem der mensen. Maar ga ervoor. Het is de enige weg om er doorheen te komen. Ere zij God, en vrede op aarde, dat kan alleen als je dat pad begaat, tot het verlorene, het vergetene, het verlatene, daar waar de kudde geen oog voor heeft. Dat is een vrede die alles te boven gaat. Dat is de vrede van de hemelse ijver.

Dan kan het oorlog zijn overal om je heen, maar dan heb je toch God's vrede in je hart, wat de vrede van de gehoorzaamheid is, als een licht wat je leidt op het pad. Dat is geen menselijke vrede, want mensen hebben vaak valse vrede, maar het is een hogere hemelse vrede van de Vreze des Heeren, oftewel van de hemelse eerbiedigheid en de hemelse ernstigheid. Laat niemand dat licht van je afroven. De kudde om je heen is lichtzinnig. Ze draven voor hun eigen huis, hun eigen bezit, en zijn daarmee bezig, en leiden zo velen af van het ware pad, omdat ze het goede voorbeeld niet geven. Confucius zei : 'Vroeger studeerden de mensen voor zelfverbetering, maar nu studeren de mensen om bewonderd te worden.'

Hoe waar is dit. Hij zei ook : 'De superieure mens begrijpt gerechtigheid; de inferieure mens begrijpt winst.' Keer daarom terug tot het hemelse pad, en laat de kudde maar mekkeren, want je weet waar het hen om te doen is. Zo is dat altijd geweest.

---

## VAN HUS TOT CALVIJN - 1

*Het kruis van Johannes Hus - de tachtigjarige oorlog en het Alva probleem in Nederland*

We hebben het al wel eerder gezegd : de wereld is in een steen. Beweging is een optische illusie afhankelijk vanaf welke

hoek je in de steen kijkt. Dat geeft namelijk een bepaald spectrisch en reflectisch fragma. Dit is onderhevig aan allerlei krachten van de steen, veelal verborgen. Daarom is het belangrijk de steen niet zomaar weg te gooien want het is je leven en heeft maximale potentie. Het is dus belangrijk te leren kijken in de steen. Dit is wat vroeger in de reformatie propositie of profetie werd genoemd. De geschriften en preken moesten geschouwd worden, verder uitgewerkt en uitgelegd. Dit is wat in de synode van Wezel in 1568 – net na de komst van Alva in Nederland, de schrik van Spanje, de ijzeren hertog – de taak van de profeten werd genoemd. De profeten waren dus een belangrijke taak aan het begin van de reformatie, en later werden ze stapsgewijs uit de kerk verbannen.

Wezel is nog steeds een grote schuilplaats in de vervolging door de geest van Alva. De geest van Alva woedt nog steeds, trekt nog steeds velen mee in zijn netten. Het is dus belangrijk dat de mens de schuilplaats van Wezel in Duitsland leert kennen.

Heb je je steen nog wel, of heb je het weggegooid ? Verruild voor de drugs en het vuurwerk van Alva ? Alva stond voor de grootspraak en het materialisme van het vlees. De tachtigjarige oorlog was nodig om hiervan vrij te komen, van de geest van Spanje. Duitsland was hierin een hulp als schuilplaats voor de vervolgte Nederlanders.

Als je een 'calvinistische gereformeerde' bent geworden, dan betekent het niet dat je een volgeling van Calvijn bent, letterlijk, maar dat je hebt leren schouwen in de steen van Calvijn, en zijn leer een kwartslag hebt kunnen draaien. De reformatie maakte zowel alles beter als slechter, en liet een dieper kruis zien. Daarom is het onzin om de reformatie letterlijk te nemen, omdat het namelijk alleen maar dichtelijke waarde heeft. Het zijn gedichten. Het is een allegorie van de

kerkgeschiedenis. Daarom werd er in de synode van Wezel in 1568 opgeroepen om terug te keren tot de grondteksten en grondtalen, die symbolische uitleggende en uitwerkende talen zijn. De mens moest terugkeren tot de woordkunde. Dat was het werk van de Wezelse profeten.

Wie ben je in de tachtigjarige oorlog ? Alleen de dichters zullen overleven. Zij halen het beste uit het Woord, en het beste uit de geschiedenis, als ware regressieven, als ware calvinistische gereformeerden.

Je kon niet zomaar ontsnappen, en je kunt niet zomaar ontsnappen. Duitsland, het land van de reformatie, werd tot een grote schuilplaats, maar ontwikkelde zichzelf ook tot een monster. De mens ging van het ene monster over tot het andere. De ware martelaren van de reformatie werden niet gehoord. Laag na laag werd er over hen heen gebouwd, over hun bloed en beenderen. Het is belangrijk terug te keren tot de martelaren. De reformatie begon eigenlijk al in de jaren 1300 en 1400 toen Johannes Hus in Bohemen tegen de expansiedrift en simonie van de katholieke kerk streed. Simonie komt van Simon de tovenaer die de geestelijke gaven van Petrus probeerde over te kopen, en die dus staat voor de handel in geestelijke goederen en geestelijke ambten, dus de gehele christelijke verkoopmarkt van geestelijke zaken, terwijl Jezus al zei : 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.' Johannes Hus kwam vanwege zijn verzet op de brandstapel terecht. Tot dit kruis moeten wij komen, en bedenken dat de reformatie rustig doorging met allerlei vormen van simonie. Luther predikte ook tegen simonie, maar het hele zaakje ging al snel bergafwaarts. De mens dacht Spanje te hebben verslagen, maar geestelijk ging het nog steeds door. De mens was nog steeds in de grip van Alva. De mens is op een landmijn getrapt en heeft het niet eens in de

gaten, vanwege de geesten van Alva die hem telkens volpompen met drugs. De mens houdt ervan om met lange limousines door de straten te rijden.

Terug naar Wezel en Emden dus, Duitse fundamenteën van de Nederlandse reformatie. Draag je kruis. Kom als een Hussiet. De oude profeten, Jezus, Hus, Luther, enzovoorts, streken allemaal tegen de simonie, de verkoopgoochelaarij van geestelijke dingen, bedieningen en ambten. De simonie was ook een soort vriendjespolitiek van het elkaar veren in de kont steken. Kijk om je heen en zie dat vele kerken nog steeds bolwerken zijn van simonie. Men laat zich graag omkopen. Men maakt graag contracten met de duivel om hierdoor verward te worden voor de rest van z'n leven. Allemaal aan de drugs vergeten ze dat het nog steeds oorlog is, dat Alva hen nog steeds op de hielen zit. Het is nog steeds oorlog, de tachtigjarige oorlog. Men heeft gebogen voor de waanpiraten.

Vannacht had ik een droom van de hemelse dichters als geuzen op hun schepen, en als landgeuzen werkende vanuit hun schuilplaatsen in Duitsland, als germanen tegen het verletterlijkende materialisme. Het ging niet om de uiterlijke vormen, uiterlijk vertoon, maar om de woord-diepte van de gedichten, en het bracht een nieuwe kerkenorde, die van het hart, maar die kerkenorde was al gegeven in Wezel en Emden. Het stroomde voort vanuit het kruis van Johannes Hus.

Gooi de steen niet weg. Het draagt een diep kruis, je sleutel tot de schuilplaatsen van Wezel en Emden. Zonder kruis geen ingang. Met het kruis zul je ook anderen binnen laten komen die met jou 'kruizen'.

Uitgave : HRC, 2021-2022

---

## OCHTEND GEBED

Heere, houd ons maagdelijk en onbesmet tot de zonde. Laat Uw wil geschiede, niet de onze. Heere, open ons hart en reinig ons hart, opdat het met U vervuld zal zijn, en de vijand niet zal binnenkomen. Leer ons uw stem te verstaan, en het niet te verwarren met de bedrieglijke stem van de vijand en de stemmen der mensen.

Och Heere, wat is de mens dat u ernaar omkijkt, maar u bent barmhartig en geduldig. U kent de dieptes van de wonden van de mens en de voorgeslachtelijke ketenen, en daarom bent u de mens altijd maar weer genadig en goedgezind, maar de mens vernietigt zichzelf en roept uw toorn op over de hardnekkige zonden die zich ophopen tot aan de hemelpoort.

Och Heere, wees uw volk genadig, en lever uw volk niet uit aan de boze. Leer het volk in uw wegen te wandelen en uw tucht en correctie te aanvaarden, want dat is wijzende op de levensbron en een middel om de mens op het ware pad te houden.

Och Heere, laat ons ook bidden voor hen in armoede en in oorlog, dat u ook aan hen de weg laat zien tot uw hemelse koninkrijk, dat zij hoop mogen hebben en houden.

---

## AVOND GEBED

Heere, laat ons uw middelen aanvaarden, en leer ons uw middelen te aanvaarden, want uw middelen zijn de beste, hoog verheven boven elk ander middel.

Heere, laat ons daar oog voor krijgen, dat wij niet van de verkeerde middelen nemen die ons onheil bereiden.

Heere, leidt ons op het pad, en leer ons ook genadig te zijn tot anderen. U bent

barmhartig, en daarom behoren wij ook barmhartig te zijn, niet haastende tot toorn. Maar laat ons niet indutten in de strijd tegen de zonde en de verdwaasheid der wereld, dat wij het niet zullen goedpraten en lauw uw werk en strijd staken.

Wij komen tot U aan het einde van deze dag, om alles aan U terug te geven. U strijdt voor ons, zoals wij voor U strijden. U gaat voor ons uit. Onze wapenen komen van U. Oh laat het toch zo zijn dat we niet de wapenen nemen van de wereld, de wapenen van het vlees, want zij strijden tegen U, ook al hebben ze de naam van U te zijn.

Bewaar ons toch voor lippendienst, maar laat ons hart in U zijn, want U bent ons schild.

---